

Vrouwen in de Bijbel. Dat is het thema van deze zomerserie in de grote kerk. Vandaag staat de bijzondere vrouw uit Spreuken 31 centraal. Deze wondervrouw kan je de moed in de schoenen doen zinken. Ik geef het je maar te doen: de kost verdienen als ondernemer, een gezin onderhouden én vrijwilligerswerk doen. Wie voldoet aan dit eisenpakket?

We kunnen deze tekst ook op een ander, dieper niveau lezen – namelijk als het centrale liefdesverhaal in de bijbel. *Een sterke vrouw, wie zal haar vinden?* is namelijk de vraag van God. Hij is op zoek naar een partner om zorg te dragen voor Zijn huishouden: de schepping. Het verlangen van Christus naar een sterke vrouw wordt realiteit in Openbaringen 21. Als Zijn Bruid zich heeft klaargemaakt, schrijft Johannes: *Ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 'Gods woonplaats is onder de mensen.'* Hier lezen we dat de bruid van Christus een stad is – de gemeenschap van gelovigen. Zij zijn Zijn handen en voeten op aarde – het lichaam van Christus. Zij belichamen Zijn luister. Als de gezalfde koning regeert Christus door Zijn Bruid. Zij is de tempel waar de Koning woont.

Spreuken 31 is een inspiratiebron voor ons allen. Het is geen eisenpakket aan mijn vrouw. Mijn vrouw kan gerust zijn. Daarvoor zijn drie redenen.

In de eerste plaats gaat deze tekst ook over mannen. Want ook zij kunnen zich overgeven aan Christus! CS Lewis schreef ooit: in relatie tot Christus zijn alle mensen vrouwelijk.

In de tweede plaats is deze wondervrouw geen individu maar een collectief: de gemeenschap van gelovigen uit alle tijden en tradities. Samen zijn we het lichaam van Christus. Wij mogen allemaal een deel van het werk van deze wondervrouw doen.

In de derde plaats gaat het niet om prestaties (*om schoonheid, vgl vs 30*) maar om een vertrouwensrelatie. Die relatie ontwikkelt zich stap voor stap. Stap één: Geloof van de bruidegom in Zijn bruid. Zijn geloof bevrucht haar hoop als de bruid zich overgeeft aan Zijn liefde. Dat is stap twee. Stap drie: Zijn liefde mag gaan groeien in haar hart en in haar omgeving. Laten we deze drie stappen van geloof, hoop en liefde bezien in onze tekst.

Deel 1. Het begint allemaal met het geloof van bruidegom in Zijn bruid. Zie vs 11 *'Haar man vertrouwt op haar'* en vs 29 *'Haar man bejubelt haar. Er zijn veel sterke vrouwen, maar jij overtreft ze allemaal.'* Christus vertrouwt in de mens als de aarde waarin zijn Geest vrucht kan dragen. Hij zegt daarover: *Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen.* (Matt 13: 44). Christus gelooft in de mensheid als Zijn bruid – ook als de schat -- haar liefhebbende hart waar de hemel kan wonen -- nog goed verborgen is onder haar tekortkomingen. Zelfs als wij Hem kruisigen blijft Hij in Zijn bruid geloven.

Deel 2. Dan de tweede stap in de relatie: de overgave van de bruid. Daarover spreekt Vs 31: *de sterke vrouw heeft ontzag voor de HEER.* Zijn offer op Het kruis en Zijn opstanding genereren ontzag. Zijn liefde is ontzagwekkend en Hij leeft! Zijn Geest kan nu ons hart veroveren. Zijn geloof bevrucht ons geloof. De vrucht is hoop: we zijn geen lelijk eendje maar een prinses. We mogen ons voorbereiden op een Hemelse bruiloft. Die hoop doet nieuw leven groeien in ons binnenste. Christus gaat opstaan in ons. Paulus schrijft daarover: *Christus is in u, Hij is uw hoop op goddelijke luister* (Col 1:27b)

Deel 3. Dat brengt ons bij de derde stap: De Bruidegom regeert door de liefde die Zijn bruid belichaamt. Lees daarvoor Vs 23: *Haar man geniet bekendheid in de stad, hij vergadert met*

de oudsten in de poort. Dit het centrale vers. Dat blijkt uit de literaire vorm. Het laatste vers herhaalt in andere woorden het eerste vers. Vs 29 *'Haar man bejubelt haar. Er zijn veel sterke vrouwen, maar jij overtreft ze allemaal.'* is bijvoorbeeld de parallel van Vs 11 *'Haar man vertrouwt op haar.'* Het een-na laatste vers herhaalt het tweede vers. Enzovoorts. Zo werkt het gedicht als een soort trechter toe naar het centrale vers in het midden *Haar man geniet bekendheid in de stad, hij vergadert met de oudsten in de poort. (vs 23).* Onze Heer regeert --niet door kracht of geweld maar door het vertrouwen te winnen van Zijn Bruid. Zij belichaamt Zijn koningschap. God als Geest wordt concreet in haar liefde voor Zijn huishouden. Geloof, hoop en liefde, deze 3, maar de grootste daarvan is de liefde (1 Cor 13:13)

Een illustratie van hoe de Heer regeert door Zijn bruid. De moeder van mijn moeder – mijn oma dus -- was een echte Rotterdamse. Een bijzonder sterke huisvrouw van geen woorden maar daden. Ze was diepgelovig maar sprak niet veel over haar geloof. In de donkere hongerwinter van 1944 waren velen in haar kerk in verwarring door een kerkscheuring. Maar mijn oma stak liever de handen liever uit de mouwen. Zij bestuurde een doorgangshuis voor onderduikers. Nooit zal ik haar sterfbed vergeten. Haar meer dan 90-jaar oude lichaam was totaal uitgewoond. Ze kon niets meer. Ik kon haar nauwelijks verstaan. Ze fluisterde ze: "Lans, Ik kan nog veel! Ik kan nog voor je bidden." Zij had gelijk. Ze kon nog veel –heel veel. Want juist in haar kwetsbaarheid lag een bovenaardse kracht. Haar overgave aan de Heer en de vrede zie daarvan het gevolg was gaf haar een hemelse luister. Ik keek in een spiegel. Ik zag wie wij werkelijk zijn: het belichaamde (vleesgeworden) Woord van God voor Zijn huishouden – een Woord vol van goedheid en waarheid. Ik kreeg een onbetaalbare erfenis: een liefde voor alles wat leeft – hoe kwetsbaar ook. Haar Heer stond op in mij. Ik kende nu zoals mijn oma de Heer kende en ik door Hem en haar altijd al gekend was (1 Cor 13: 12). Zo opende haar ontzag voor de Heer mijn hart voor Zijn gezag.

Lieve mensen, we zijn in opleiding tot huisvrouw. We volgen een inburgeringscursus om ons klaar te maken als bruid van de Koning --- net zoals Maxima als verloofde van Willem Alexander een inburgeringscursus volgde in het koninkrijk van haar bruidegom; mede daardoor belichaamt koningin Maxima nu de luister van het koninkrijk der Nederlanden in de wereld. Onze inburgeringscursus is in het Koninkrijk van God (*van de hemel*). En die cursus draait om *learning by doing*. We mogen participeren in de grote passie van onze Bruidegom: mensen bevrijden van angst. Zo leren wij onze Bruidegom beter kennen. En zo wint onze Koning gezag in ons hart en onze omgeving. Als wij ons klaarmaken als Zijn Bruid kan Hij als Koning regeren op aarde. Daarom draait deze tekst. Daarom draait ons leven: Zijn gezag verspreiden. Niet door macho kracht maar door liefde. God's hemelse luister openbaart zich door kwetsbare mensen zoals mijn oma, jij en ik. Wij zijn de mooiste vrouw uit de bijbel – de glorierijke Bruid van Christus. Als Zijn Maxima mogen we Zijn schoonheid en koningschap belichamen. *Baan voor de HEER een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en heuvel verlaagd, laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige dalen. De luister van de HEER zal zich openbaren voor het oog van al wat leeft. (Jes 40: 3-5)*

Mogelijke vragen voor huisgroepen:

1. Welke gedachten roept Spreuken 31 bij u op? Welke vrouwen voldoen aan dit beeld?
2. Wat sprak u aan in de overdenking? Waar heeft u vragen over?
3. Wat vindt u moeilijk in uw opleiding huishoudkunde tot huisvrouw? Bid voor elkaar.
4. Lees 1 Cor 12:12-27. Welk deel van het lichaam van Christus bent u of ambieert u?
5. Waar ziet u het gezag van Christus toenemen in uw leven? Vertel over u geloofsreis.
6. Waar ziet u het gezag van Christus toe- en/of afnemen om u heen en in deze wereld?